

Nieuwsbrief Champa Foundation 2016/2017

Beste leden, het jaar 2016/2017 zit er weer op. Ik verbleef dit jaar in Laos waardoor er weer mooie nieuwe stappen gezet zijn. Zowel positieve als minder positieve verhalen motiveren Champa in haar werkzaamheden, Hopelijk deelt u deze mening en kunnen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen. Vergeet niet om vriend van onze facebook pagina te worden, hier wordt wekelijks een update geplaatst www.facebook.com/champafoundation

Heel hartelijk dank voor uw steun en vertrouwen, Maartje Muskens (oprichter)
www.champafoundation.com - Champa foundation, NL03ING005694254

Zo zijn er dit jaar twee scholen bezocht aan het begin van het schooljaar
Xiengda primary school in Nambak district en de **Bamboo school** in Phandeang Village, beiden om leerlingen een goede start te geven.



Miss Taiy heeft grote stappen gezet door haar eigen avondschool op te richten met behulp van Champa. Ze heeft een beginners klas en een gevorderde klas.

Wij ondersteunen haar in de ontwikkeling van didactische vaardigheden maar ook door het doneren van lesmateriaal.

Voor extra inkomsten maakt Miss Taiy samen met haar leerlingen producten van gerecycled materialen. Doordat de leerlingen helpen met maken van de producten verdienen ze hun lesgeld voor het volgen van de lessen.

De eerste manden & tassen zijn al Verkocht!



House of Dreams, Larnoy,

De eerste 6 maanden van dit jaar zeer intensief bezig geweest met lesgeven aan de kinderen van HOD. Tevens extra aandacht voor Larnoy, die wij als Champa foundation sponsoren. Ze heeft oa door Champa in samenwerking met Pha Tad Ke haar zaterdag baantje gevonden.

Ondanks de moeite mocht het helaas niet baten dat Larnoy er voor gekozen heeft het huis te verlaten en ook haar baan.

Gelukkig gaat ze nog wel steeds naar school. Wij hopen dat het haar goed zal gaan en dat ze de hulp vindt die ze zo goed kan gebruiken.



Ook **Nee** hebben we extra begeleid dit jaar, zij studeert in de avonduren Chinees dankzij Champa. Omdat haar Engels al op voldoende niveau is konden we haar ook helpen aan een weekend baan in een vijf sterren hotel.

Dit jaar gelukkig **Sichan** bezocht, als docent Engels in de avonduren in zijn dorp. Het valt niet mee om extra werk te vinden van hem en zijn gezin en daarom is het leven niet geheel makkelijk momenteel. Hij houdt vast aan zijn dorp en voelt zich bevoorrecht dat hij nu al iets voor anderen kan betekenen.

Door de extra donatie die we hebben ontvangen aan herinnering van Jan Leisink, kunnen we Sichan's 5 jaar oude zoon Souvin helpen door zijn schoolgeld te betalen. Verder ondersteunen we Sichan in het oprichten van zijn eigen school.



Vier nieuwe leden van Champa Foundation

Een korte introductie van de vier nieuwe leden die we als Champa foundation sponsoren. Alle vier helpen we ze met extra Engelse lessen in de avond uren,



Miss Bounmy, geboren in 1999, Houayphaiy village, gaat nu naar Santipap high school en wil graag docent Laotiaanse taal worden

Miss Khem Kham, geboren in 1999, Sangkalok village, gaat nu naar Santipap high school en wil graag verpleegster worden.

Miss Boualaivone, geboren in 2000, Donekang village, gaat nu ook naar Santipap high school en wil graag arts worden.

Mr Sangchou, geboren in 1999 in Kewngem village, studeert nu voor docent scheikunde. Wil na zijn studie graag docent worden op het platteland.

Dit jaar hebben ook **Miss Munth** gesponserd, zij is nu terug gegaan naar Vientiane om haar familie te helpen.

Big Brother Mouse

Ook dit jaar zijn we weer bevoorrecht geweest om samen te mogen werken met **Big Brother Mouse**. Zo hebben we verschillende bookparty's bijgewoond. Ook hebben we nog een boek kunnen sponsoren, door de extra donatie die we hebben ontvangen aan herinnering van Jan Leisink. Trots kunnen we melden dat er 1500 exemplaren zijn van het boek 'Yellow Insects'.



Mr De

Deze neef van Sichan komt uit een groot gezin. Helaas konden zijn ouders niet goed voor hem zorgen vandaar dat hij in het tempellevens trad. High school afgerond en al drie succesvolle jaren als account-studie volbracht. Het leven buiten de tempel trok hem aan (qua leeftijd was het ook de tijd om te kiezen) Hij koos het nieuwe leven, na een jaar hard werken als afwasser wil hij graag zijn studie afmaken. Gelukkig kan Champa hem helpen bij het betalen van deze kosten.



Nik

Deze vrolijke receptionist van Pha Tad Ke heeft helaas enkele verkeerde beslissingen genomen en dit is zwaar bestraft, nu heeft hij een grote schuld uitstaan bij ongeveer iedereen die hij kent. Om toch weer toekomst gericht te kunnen leven, betaalt Champa zijn Engelse lessen in de avonduren, alles voor een betere toekomst.

Vietnam – Giang

Trots te kunnen vertellen dat Giang een nieuwe rolstoel heeft, dit heeft heel wat voet in aarde gehad maar uiteindelijk is het dan zover. Dit betekent veel voor haar, een beetje vrijheid in haar bestaan. Ze geniet er enorm van.



Nog steeds vrienden van de Stichting zijn:

Ae – werkt als hoofdober bij Ock pop Tok, heeft een gezin van twee kinderen

Kampieuw – hard aan het studeren voor docent geschiedenis en werkt als ober in de avond uren

Longgoal – met zijn scholarship studeert hij op dit moment in New Zealand

Zesavanh- Is op dit moment Monik in What Aphy, nog 1 jaar en dan zit zijn high school erop en zal hij moeten kiezen voor het monnikschap of het 'gewone' leven.

